

Wat een gekte!! – Nico Offerman

 nico-offerman.nl/wat-een-gekte

ThemeGrill

7 maart
2020



Daar zit je dan in de trein. op een klapstoeltje en bijna opgevouwen tegen je fiets. Wat raar met de fiets in de trein? normaal rij je een rondje zodat je weer thuis uitkomt, maar dit keer niet. Mijn maatje had een gek idee, hij belde mij op donderdag "Nico de wind is gunstig" zullen we naar Zwolle fietsen en met de trein terug tja de wind is gunstig maar dat was donderdag. Ja jo dat komt goed en ik heb een puntzakje gekocht dan kan je een droog shirtje bij mij in mijn puntzakje doen. Even verduidelijken een puntzakje is een Backloader die je onder je zadel monteert en dan steekt hij een meter uit. Je spullen blijven er wel droog in maar er achter rijden is geen optie, ik had het al gezien tijdens de Winter Elfstedentocht dat als het nat is de spetters twee meter hoog komen en dat is niet prettig. Voor de rijder is het wel fijn het is gelijk een spatscherm. Goed om kort te gaan ik ben wel in voor een avontuur en beloofde om mee te gaan.



Vrijdag zag ik de wind al draaien ja ja de wind is gunstig maar in Nederland is de wind nooit gunstig. Nu heb ik geen puntzakje dus heb ik mijn rugzak tevoorschijn gehaald. Op zaterdag wat spulletjes in de rugzak gedaan en op weg naar Zoetermeer alwaar de start is. Martijn kwam er ook al gauw aan met zijn puntzakje, wat zeg ik PUNTZAK best wel een groot ding. Maar goed om 09:00 uur scherp gestart en het was lekker droog maar de wind was Zuid West in plaats van Zuid, maar Martijn gaf aan even richting Utrecht en dan is de wind gunstig en ja je maatje zal je toch niet in de maling nemen.



Je snap al uit dit verhaal dat we maar weinig voordeel hadden van de wind en daarbij voelde ik mij niet geheel fit, maar toch bleef ik scherp en de spetters van het puntzakje ontwijken er waren best veel plassen op de weg.

Zo kwamen we richting Soest waar we een koffiestop zouden houden, nou mooi niet er was een stroomstoring in het gebied dus toen maar doorgereden richting Baarn waar we

gastvrijheid vonden bij "De Generaal" en ja die hadden lekkere pannenkoeken en natuurlijk koffie. Weer uitgerust gingen we met een goed gemoed weer op pad met het idee om nu de wind mee te krijgen en we waren Baarn nog niet uit en pats een flinke regenbui en we hielden het de rest van de rit (80 km) niet meer droog. Met windstoten van windkracht 8 en plensbuien die je het gevoel gaf dat de wereld echt klein is gingen we gestaagd verder en bij Ermelo nog een verassing. We reden een dijk op en kilometers geen boom of boerderij waar je even uit de wind kon rijden en daarbij je kon helemaal naar het einde van deze dijk kijken, maar goed we moesten die kant op dus niet zeuren maar trappen. Eindelijk kwamen we aan het eind van deze dijk en bij het oversteken van een grote weg kwam er weer een dijk en zeker lang.



Was de rit niet leuk of was de rit niet mooi, zeker wel wel erg leuk en ook mooi maar mijn advies doe het met mooi weer.

Zo reden we verder en met nog 25 km te gaan hadden we nu echt de wind mee het gaf mooi het gevoel wat we de hele weg hadden moeten krijgen.

Dus we vlogen naar het station en met 178 km op de teller stapte we trein in lekker naar huis.

Waar ik direct een puntzakje bestelde omdat een rugzak wel erg zwaar werd.

En zijn we nu genezen?? nee de volgende plannen worden al weer gemaakt en dat heet fietsplezier wat een gekte!!